

de Smit in verband met zijn sollicitatie als leider van de afdeling Lich. Ontw. op Woensdag, 26 Oktober 1955 in de Stationsrestauratie.

De Voorzitter heet de Hr. de Smit welkom., waarna deze een overzicht geeft van zijn werk bij de Hazenkamp, hetwelk 22 lesuren zal omvatten, als mede de zorg voor de nevensporten op Zaterdagmiddag. De Heer de Smit behoort toe een Protestants Kerkgenootschap.

Hierna zet de Heer van Donselaar de regeling van het honorarium uiteen hetgeen ongeveer neerkomt op f. 4500,— per jaar. Daarbij komt nog de vergoeding voor eventueel te geven tennisllessen in Hazenkampverband.

De Heer de Smit vraagt of het toegestaan is de niet door Hazenkamp bezette tijd voor hem productief te maken. b.v. door het geven van tennisllessen. Het blijkt n.l. dat de Heer de Smit al reeds enige tennisclubs traint in Nijmegen. Ons bestuur heeft hiertegen geen bezwaren.

De Heer de Smit informeert verder, daar hij verloofd is of er soms een huis beschikbaar is en of het bestuur bereid is zijn medewerking te verlenen bij het zoeken van een pension. Het Bestuur zegt hem toe in beide hun medewerking te zullen verlenen.

Het ligt in de bedoeling een eventuele benoeming op 1 Januari 1956 te doen ingaan.

De Heer de Smit laat uitkomen, dat de betrekking hem wel ambieert, maar vraagt een en ander nog even met zijn verloofde te mogen bespreken waarna hij ons voor 3 November 1955 zal berichten. Hierna neemt de Heer de Smit afscheid.

Het Bestuur was voldaan over deze kennismaking.

2e Secretaresse:

*M. W. P. van der - Gok*